

Start til kor – det er sjovere, end du tror!

I Thorning, Grathe og Vium pastorat har vi et kirkekor bestående af sangglade og herlige børn, og der er plads til flere. Faktisk vil vi super gerne have dig med – så hvis du kan lide sang, fællesskab og sjov med musik, er det lige dig, vi mangler. Afhængig af alder tilbyder vi nu to forskellige kor:

Spirekor

Hvis du lige er startet i 1.-3. klasse, kan du starte i Spirekoret. Her synger vi først og fremmest en hel masse i form af sanglege, kanons og lignende, og vi leger og lærer musikkens udtryk at kende. På den måde øver vi os i at blive seje korsangere og indgå i et syngende fællesskab. I Spirekoret vil vi en gang eller to om året synge til en familiegudstjeneste i Thorning Kirke. Spirekoret øver om tirsdagen i Thorning konfirmandstue fra 15.00-15.55.



Børnekor

Hvis du går i 4. klasse og op, så start i Børnekoret. Her arbejder vi med stemmetræning og korsang på mange forskellige, spændende og sjove måder. Vi synger en masse rytmiske sange og salmer, synger flerstemmigt, øver rytmer, og lærer at bruge stemmen rigtigt igennem en masse forskellige gode og sjove opvarmningsøvelser. I Børnekoret deltager vi cirka én gang i måneden i gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter, vi holder øvedage og tager til korstævner. Årets helt store begivenhed i Børnekoret er Forårskoncerten, som plejer at ligge i maj. Her synger vi årets hits og viser noget af det, vi har arbejdet med.

Børnekoret øver om tirsdagen i Thorning konfirmandstue fra 16.00-17.10.



Hvad skal jeg kunne for at starte til kor?

Der er ingen optagelsesprøve, men du skal have lyst til at synge! Man skal ikke kunne noget – man skal bare komme og være med. Og så skal man blot gøre sit bedste for at deltage ved alle korprøverne, og så vidt muligt de gudstjenester eller kirkelige aktiviteter, vi skal deltage i.

Hvad koster det at gå til kor?

Det er GRATIS at gå til kor! Og når du synger i Børnekoret, bliver du aflønnet for både øvegange og de kirkelige aktiviteter.

Hvordan tilmelder jeg mig så?

Mød blot op en tirsdag og syng med os! I begge kor har du 3 prøvegange, inden du tilmelder dig. Så kan du prøve, som kor er noget for dig. Har du spørgsmål, så få dine forældre til at ringe. Vi står klar til at hjælpe – og vi glæder os meget til at synge med dig!

Kontakt

Korleder og musiklærer:
Lene Tind Ahrenfeldt
24 34 48 20

eller

Korleder og kirkesanger:
Sidse Tind Ahrenfeldt
41 41 65 56

